

Proeve van een persoonlijke geloofsbelijdenis

1. Ik geloof in God, door wie en in wie wij leven en bewegen en ons bestaan vinden.
2. Ik geloof in God, de ontzagwekkende oerkracht die leven op aarde op gang heeft gebracht en laat evolueren in een proces waarbij hij als schepper op een mysterieuze wijze permanent aanwezig is.
3. Ik geloof dat God een Mysterie is dat ons rationele begripsvermogen overstijgt. Als religieuze wezens kunnen we hem echter wel kennen met ons hart en gevoel. Dit Mysterie is uiteraard geen persoon, mannelijk noch vrouwelijk, maar niets verhindert ons het persoonlijkheid toe te kennen en een naam te geven.
4. Ik geloof dat God ons als mensen verantwoordelijk stelt voor het behoud van het unieke leefmilieu dat wij met andere levende wezens delen.
5. Ik geloof dat er geen inherent kwaad is in Gods schepping, die krachtens natuurwetten naar Gods bedoeling functioneert. Het kwaad is door de mensen in de wereld gekomen en zal ook door mensen eens uitgebannen moeten worden.
6. Ik geloof dat mijn leven is ingebed in een groter geheel, en dat ik mezelf mag ontplooiën in relatie tot en rekening houdend met anderen, en dat ik zelf zin geef aan mijn bestaan. Daarbij ben ik persoonlijk verantwoordelijk voor al mijn doen en laten. En mocht ik mij misgaan, dan mag ik, als ik berouw toon, op vergeving en verzoening rekenen, want God is barmhartig en vergevingsgezind. Een generaal pardon voor alle mensen krachtens een bloedig mensenoffer is in strijd met het Bijbelse godsbeeld.
7. Ik geloof dat wij mensen zodanig toegerust kunnen worden met gaven van hoofd en hart, dat we een leefbare en vreedzame samenleving kunnen realiseren die gebaseerd is op respect, verdraagzaamheid en barmhartigheid: een nieuwe wereldorde waarin gerechtigheid en liefde de boventoon voeren. Daartoe mogen we inspiratie putten uit de maatschappelijk-ethische geboden van de Bijbel, het ethisch appèl van de profeten en de hoofdsom van de zedenwet: God liefhebben en onze naaste als onszelf.
8. Ik geloof niet dat Jezus de incarnatie van God is, maar wel dat hij toegerust was met de heilige geest van God om ons voor te gaan in de realisering van het Koninkrijk van God in de wereld. Daarvoor is hij als martelaar gestorven. Door diezelfde geest is hij blijvend aanwezig bij allen die in hem geloven.
9. Als christen stem ik niet in met de aanspraak vanuit het christelijke geloof dat Jezus de Heer der wereld is. God is de Heer der wereld, en er zijn meer wegen die naar hem toe leiden. Geen godsdienst heeft het recht de alleenheerschappij te claimen. Christendom en islam kunnen in dit opzicht een voorbeeld nemen aan het Jodendom.
10. Ik geloof niet in de komst of wederkomst van een mythische figuur die eens vanuit de hemel zal neerdalen en als bij toverslag orde op zaken in onze wereld zal stellen. Wij mensen zullen dat zelf moeten doen, daartoe geïnspireerd en in staat gesteld door de Geest van God.